



Mysterieuze wereld van de Ardennen

De Belgische Ardennen zijn bij ons Nederlanders erg populair. De reden hiervan zult u deze dag begrijpen. .Waar vindt u zo dichtbij huis een gebied dat zo anders is. Speelse riviertjes slingeren zich grillig door het landschap met uitgestrekte wouden. Boven de toppen van de bomen cirkelen de roofvogels zoekend en turend naar een prooi. Plotseling opdoemende panorama's en vergezichten afgewisseld door steile rotspartijen zorgen ervoor dat uw aandacht geen moment verslapt. Om zoveel mogelijk van deze prachtige streek te zien zal, na de lunch in Vaals, uw chauffeur/reisleider met de touringcar een aantrekkelijke Ardennentoeer maken. zal u uitgebreid informeren over al die bezienswaardigheden die wij op onze route tegenkomen. Zo passeren we o.a. het plaatsje Moresnet. Bekend om het feit dat dit vroeger een vrijstaat was. We zien op weg naar Eupen de meters hoge spoorbrug die gebouwd is door Russische krijgsgevangenen en bereiken over de braque Michel het hoogste punt van België op 694 meter boven de zeespiegel. In de buurt van of in de bedevaartsplaats Banneux houden we een consumptiestop. Tijdens de terugreis wacht ons een heerlijk 3-gangen diner.

LET OP! Deze reis is alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20 personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek individuele dagtochten.

PROGRAMMA

- vertrek 08.30 uur, thuiskomst 21.00 uur

INCLUSIEF

- vervoer per luxe (rolstoel)touringcar
- koffie met vlaai
- koffietafel met salade
- Ardennentoeer
- 3-gangen diner

EXCLUSIEF

- persoonlijke uitgaven
- fooien

MEER INFORMATIE

Reisinformatie

Reiscode

GROL5893

Meer informatie

088 - 4055 300

info@krasbus.nl





- [meer informatie over de rolstoeltouringcars klik hier](#)

GROESPRIJZEN

30 - 34 - [Op aanvraag](#)

35 - 39 - [Op aanvraag](#)

40 - 44 - [Op aanvraag](#)

> 45 - [Op aanvraag](#)