



Heusden en Kasteel Ammersoyen

Nadat we vertrokken zijn, rijden we rechtstreeks naar Ammerzoden, waar we arriveren bij Kasteel Ammersoyen voor koffie met appelgebak. Kasteel Ammersoyen is een indrukwekkende burcht uit de 14e eeuw. Al van verre ziet men de vier dikke ronde torens opdoemen. Onder leiding van de gids bezichtigen we dit prachtige kasteel, dat o.a. bekend is van de film 'Soldaat van Oranje'. In de ridderzaal, kemenade en trappen heeft het interieur het sterk middeleeuwse karakter behouden. Vervolgens rijden we naar Elshout, waar u in restaurant Het Oude Tramstation een prima koffietafel krijgt geserveerd.

Na de lunch vervolgen we onze trip naar het authentieke vestingstadje Heusden. We worden verwacht bij de afvaartsteiger van Rederij Wiljo voor een unieke boottocht van 75 minuten. In de salon van het schip is het goed toeven. Bij mooi weer kunt u natuurlijk ook op het buitendeck plaatsnemen, zodat u niets mist als we varen over de Bergsche Maas, het Heusdens kanaal en de dode Maasarm. U ziet onderweg een panorama dat steeds anders is met onder andere Wijk en Aalburg, Nederhemert en Wellseind, een prachtig stuk natuur met een groot aantal verschillende watervogels. Als de boot weer aanlegt, heeft u nog even vrijaf. Daarna rijden wij naar het restaurant, waar we deze leuke dagtocht besluiten met een goed diner.

LET OP! Deze reis is alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20 personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek individuele dagtochten.

PROGRAMMA

- vertrek om ca. 08.30 uur, terugkomst om ca. 20.00 uur

INCLUSIEF

- koffie met gebak;
- entree/rondleiding Kasteel Ammersoyen;
- koffietafel;
- boottocht (75 minuten);
- diner;
- vervoer per luxe touringcar.

EXCLUSIEF

- foaien

Reisinformatie

Reiscode

TRP11693

Meer informatie

088 - 4055 300

info@krasbus.nl





•

persoonlijke

uitgaven

GROEPSPRIJZEN

30 - 34 - Op aanvraag

35 - 39 - Op aanvraag

40 - 44 - Op aanvraag

> 45 - Op aanvraag