



Openluchtmuseum Arnhem

Bij de ingang van het entreegebouw wordt al direct uw aandacht getrokken door een tien meter hoog raadselachtig, eivormig gebouw zonder deuren en bekleed met koperen platen. Het is de moderne tijdscapsule van het HollandRama. Eenmaal binnen in deze capsule wordt u meegevoerd op een wonderlijke reis kris kras door het karakteristieke Holland van vroeger en nu. Maar het Openluchtmuseum heeft nog veel meer te bieden. Er wordt gewerkt, geboerd, gewoond, gedronken en gelachen als vroeger. Het gaat er gemoedelijk aan toe bij de molenaar, de bakker en de boerenknecht. Elke streek heeft z'n eigen plekje in dit bijzondere levende museum. In het 'Brabantse' staat de kastelein in zijn boerencafé altijd klaar voor een praatje. De Friese boer in zijn prachtige hoeve maakt kaas met de hand. Met behulp van een echte stoommachine worden kaas en roomboter gemaakt in de stoomzuivelfabriek. U moet dit alles heus zelf komen zien en beleven. Moeilijk ter been? Geen probleem, de parktram (ook rolstoel vriendelijk) brengt u in een ommezien overal naar toe.

LET OP! Deze reizen zijn alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20 personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek individuele dagtochten.

PROGRAMMA

- vertrek om 10.30 uur, terugkomst om 18.00 uur

INCLUSIEF

- entree Openluchtmuseum
- tramkaartje
- koffietafel met soep en kroket
- toerit over de Veluwezoom
- vervoer per luxe Touringcar

EXCLUSIEF

- persoonlijke uitgaven
- fooien

MEER INFORMATIE

Reisinformatie

Locatie

Openluchtmuseum
Arnhem

Reiscode

GRP3056

Meer informatie

088 - 4055 300
info@krasbus.nl





GROESPRIJZEN

30 - 34 - Op aanvraag

35 - 39 - Op aanvraag

40 - 44 - Op aanvraag

> 45 - Op aanvraag